

Gedichtendag vandaag!

donderdag, 25 januari 2007

Actualiteit Alles is ontstoken, de toorts en de toorn, de koorts aan mijn ingewand; het stuk moet heten: "Die Liebe, und wie man sie repariert"; die titel stond in een of andere Frankfurter Allgemeine. Et comme la mort de l'abbé Pierre nous fait triste, alsof alle wijnglazen voortaan dof zullen zijn Jeruzalem onbereikbaar. Het weeklaag van een leger daklozen, laatste hommage aan de oever van een of andere Seine. Aan een van de randen van Tjadstaat de Zweed Engström, als nieuwe Wallendorfte ijsberen - hij denkt niet aan zijn eigen hoge Noorden en hoe het stilaan smelt, - maar de zwartgeblakerde schedels van Darfoeren de geschonden schoten van de zwarte vrouwen baren ... hem zorgen, - hij krijgt ze in het Westen aan de straatstenen niet kwijt. Intussen begraaft Istanboel Hrant Dink, kapotgeschoten Armeense ziel, de ingestorte brug van Turkije. Dirk De Cock, Lebbeke, 24 januari 2007 01.34u.-02.02u.