

2007

donderdag, 11 januari 2007

Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen Dirk De Cock en mevrouw Mieke Van Biesen wensen u een gelukkig en vreugdevol 2007.

ENGELIEDEREN I Rainer Maria Rilke Ik hield mijn engel lang op schoot, en hij verarmde in mijn armen en werd klein, en ik werd groot: en opeens was ik erbarmen, en hij een trillend vraagje bloot. Toen heb ik hem zijn hemelen gegeven, - en liet hij mij 't nabije, waaruit hij verdween; hij leerde zweven, ik het leven, en wij kwamen langzaam dichterbijeen... Uit: Vroege gedichten (Engelliedereren) Vertaling: Dirk De Cock.