

Gedichtendag 2012

zondag, 29 januari 2012

Naar aanleiding van gedichtendag las ik bij het begin van de gemeenteraadszitting van vorige donderdag (26 januari 2012) volgend gedicht van mijn hand voor:

En 41 mogelijkheden…
Hang de vlaggen nu halfstok,
of beter: breek de vlaggenstok
boven het tracé van de weg als ultiem protest,
en dicht de weg, weg;
weg uit het broek; wat Lucebert wist:
“Alles van waarde is weerloos.”
Wis de strepen en de lijnen,
maak vliegers van de kaarten,
en liederen van je protest;
vorm je eigen Tahirplein aan de Dender
en wijk niet meer!
Zeg aan, - hen de wacht!
En vecht met meikevers en vuursalamanders,
want enkel kunstenaars en dichters
hebben nu nog het vermogen
om oeverloos het tij te keren.
En stalk per kerende de planners
met uw anarchistisch lied.
Laat het broek vollopen
als ultiem verweer tegen belastend beton,
want water breekt rotsen – op den duur –
en bruggen en wegen en beton.

Dirk De Cock,

Lebbeke, 26 januari 2012.