

Vredesinstituut

donderdag, 5 mei 2011

Het Vredesinstituut, het Kinderrechtencommissariaat, de Kracht van je Stem,... raak er niet aan! In naam van de democratie, raak er niet aan! Deze para-parlementaire initiatieven, laat ze bestaan! Ooit was er de Volksunie en dat was een in wezen een totaal pacifistische partij. Diegenen die zich nu de opvolgers van de Volksunie durven te noemen, gaan volkomen voorbij aan de integraal-pacifistische visie en opvatting van deze partij. O.m. het Vredesinstituut is daar een rechtstreeks uitvloeisel van! Het Kinderrechtencommissariaat heeft zijn sporen méér dan verdiend! Wie zijn jullie om de zin ervan in vraag te stellen? Welke maatschappij tast de rechten van haar kinderen aan, onder het mom van één of andere financiële "gezondmaking"? "De Kracht van je Stem", nog zo'n opmerkelijk initiatief, heeft een ongelooflijk aantal onderwijzers, leerlingen en studenten begeleid en een geweldig didactisch-pedagogisch parcours afgelegd! Het rechtse Vlaanderen rukt op en wil als als ultieme vlaggenroet deze oprechte uitingen van democratie aan de schandpaal brengen. Ik ben Vlaming in hart en nieren, maar tegen dat koude rechtse Vlaanderen-van-maar-één-gelijk moeten we dringend een dam opwerpen, alvorens we met zijn allen door een Voka- of Unizotsunami overspoeld worden.

Beste bureauleden van het Vlaams parlement, laat vooral uw mercantiele overwegingen en beweegredenen achterwege, we hebben er geen boodschap aan. Voor onze democratie willen we gerust belastingen betalen! Democratie is immers het hoogste goed.

Dirk De Cock

4 mei 2011