

Over orde en tucht!

zaterdag, 11 december 2010

Guido Fonteyn analyseert haarscherp. Hij schrijft letterlijk het volgende:

Zelfs de meest onpartijdige waarnemer moet immers zo stilaan tot de vaststelling komen dat de N-VA niet in een regering wil treden, of daar bij gebrek aan voldoende kaderpersoneel – essentieel om de kabinetten te bevolken – niet kan intreden. Plan A is dus veroordeeld om te mislukken.

Het N-VA-programma is eerder op gevoelens dan op dossiers gevestigd, en dan vooral op de grote gedachte dat het straks, in een onafhankelijk en een zo blank mogelijk Vlaanderen, op alle vlakken veel beter zal zijn dan in dat ouderwetse België, dat van de francofonie en van de asielzoekersrij. In dat Nieuw-Vlaanderen zal orde en tucht heersen, en wie het met deze benadering niet eens is, is een slechte Vlaming.

waarvan akte!

Dirk De Cock.