

Het Veerhuis

vrijdag, 20 augustus 2010

Volgend jaar vindt "AquArt" plaats aan het veer aan de Dender in Denderbelle. AquArt is een veelzijdig kunstenaarsinitiatief, waarbij kunstenaars (alle disciplines) van Lebbeke, Dendermonde en Buggenhout hun beste beentje zullen voorzetten. Het is de opvolger van Brouw-Art (Buggenhout) en van LOCO-Art (Dendermonde). Het veerhuis in Denderbelle is zo'n mooie locatie (de beeldend kunstenaar Frank Steyaert woont er) en er komt een gedicht op het huis zelf en tevens komen er een paar in de omgeving van dat pand. Mijn inzending vind je alvast hieronder.

Het Veerhuis Als eigenste altaar, zo staat het veerhuis sacrale offergave aan de riviergod,
 laabeur in het geruis van een in vergetelheid berustend lot. Langsheen dijkweg en rivier staat v
 wind en water alsof het later tot stappen bewogen wil worden; ultieme verhuis naar een of andere overk
 een god die anders is en milder omspringt met een rieten kraag of die kan lachen als een kind en speelser is
 doorheen tijd en nukken van natuur leert zelfs het oude veerhuis dat als buur van wind en water, geen p
 dan waar margrieten wit en buigend nagenieten. Dirk De Cock, Denderbelle, 3 juni 2010