

Nederland

donderdag, 23 november 2006

De verkiezingen in Nederland maken regeren er daar niet makkelijker op. De kiezer geeft te kennen dat hij de zittende coalitie de rekening wil presenteren, maar toch ook niet, want enkel de VVD betaalt het gelach. Het CDA van Balkenende houdt verassend goed stand. D'66 verliest de helft van zijn zes zetels en landt op drie, een toch wel hoge prijs voor de regeringsdeelname. De kiezer is Ajaan Hirschi Ali, om wie het allemaal begon, al lang vergeten. Misschien is de Partij van de Vrijheid wel met een deel van de stemmen van het VVD gaan lopen (De lijsttrekker is een ex VVD'er!). LPF, de lijst Pim Fortuyn is helemaal naar af en "Eén NI" haalt geen zetel. Wouter Bos boet aan populariteit en dus ook aan stemmen en dito zetels in. Wat is er toch mis met Wouter? Wat heeft hij voor Nederland verkeerd gedaan? Een maand geleden was hij nog 'bijna' premier in spé. De SP heeft Wouter op zijn linkerflank zo goed als ingehaald. Marijnissen ligt schijnbaar heel goed bij Jan met de pet of is het bij Mie Modaal, want uit exit polls blijkt duidelijk dat voornamelijk vrouwen voor hem hebben gestemd (61% van de stemmen op SP). Het politieke spectrum is nog veel groter. De themapartij, de Partij voor de Dieren haalt twee zetels. De paarden op het wad in Friesland hebben - hoe tragisch ook - goed campagne gevoerd. Ik wil maar zeggen: laat een dierenrechtenorganisatie bestaan en laat die er voluit voor gaan, maar toch liever náást de politiek. En dan de Christen Unie van de zwartekousenkerken ook 6 zetels. Groen links boet in, terwijl dat programma op links toch nog linkser is dan dat van de SP. Het resultaat heeft waarschijnlijk dan toch ook voornamelijk met kopmannen (van de vrouwen was enkel ijzeren Rita een beetje zichtbaar!) te maken en met hun (gebrek aan) charisma (maar waar zit toch het charisma van Jan-Pieter?). Ook zal de naar mijn normen toch wel agressieve tv van de laatste maand wel verschuivingen bewerkstelligd hebben. De media zijn al lang niet meer de "vierde" macht. Zij zijn de stille klimmers in de hiërarchie en de echte winnaars van de verkiezingen, want zij bepalen het spel. Hoe beleefd de politici vanavond voor elkaar ook waren in hun commentaren, de voorbije weken waren ze onder druk van moderatoren van allerlei slag, als wolven voor elkaar. Neêrlant let op u saec. Quo vadis Hollandia? Dirk De Cock.