

Nieuwe straatnamen

donderdag, 5 februari 2009

De kogel is door de kerk. De wegen in de verkaveling op de site van de vroegere brouwerij Van Roy kregen een naam. Al was niet iedereen het eens met de voorstellen die schepenvoorzitter Dirk De Cock (De Ploeg van SLP), namens het schepencollege, aan de gemeenteraad voorlegde. De voetweg die de site met de Schrovestraat verbindt, heet Hofwegel. Op de site zelf wordt een Kerkkouter en een Oktoberfeeststraat gecreëerd. Vooral die laatste naamgeving valt bij nogal wat Wiezenaars minder in de smaak. 'Wij hadden het altijd over de Oktoberfeesten', klinkt het.

BRON: Pierre Van Rossem, Het Nieuwsblad, 05-02-09, p. 19