

Doel

woensdag, 1 april 2009

Sonnet: Doel

Als dichter lukt het mij misschien,
als dichter wel. Wie als politicus
nog roept in de woestijn; hij spant de lus
naar kunstenaars en dichters, die nog zien

en trekt dat touw dan aan als nooit gezien
protest. En legt zo rond het dorp een lus
waar niet vernietigd wordt en huurlingen dus
geen huizen kunnen slechten om nadien

terug te komen en opnieuw de hand te slaan
aan huizen, straten, pleinen en om braakland
achter te laten in bijna vergeten straten.

Hoe kleeft protest toch aan hun staan
sindsdien, als woei de wind het laatste zand
als dam op tegen wie niet valt mee te praten.

Dirk De Cock, Brussel, Vp, Rubenszaal,
31 maart 2009, 15.52u.-16.24u.