

De Koekoek

woensdag, 25 maart 2009

Rainer Maria Rilke O eerste roep horizontaal in het jaar -,de vogelstemmen staan.Jij echter schuift reeds in de tijd jouw baar,o koekoek, in 't vergaan – Daar: zoals je roept en roept en roept,als iemand die in 't spel zich vond,en helemaal niet bouwt en ook niet kloekt,mijn vriend, naar het lied, dat ons aanstond. Wij wachten eerst en hopen … Zeldzaam dwarsdoordringt ons deze schreeuw;als was 't in deze reeds nog wars,een vroeg voorbijgeeuw – Vertaling: Dirk De Cock, woensdag, 18 maart 2009.