

Beeldcultuur

donderdag, 29 januari 2009

Beeldcultuur,
of mutilatie van de geest
De heuvel der Schaamte,
Komt dat zien!
Komt dat zien!
Beter dan reclame
van Club Med misschien.
Zij zitten in hun klapstoel
te wachten op de heuvel
voor de smalle strook
als voor een breedbeeld-tv
Gaza hel verlicht
met klankspel aangepast
aan een moderne oorlog.
Tanks naderen als grote kevers
de buitenwijken van de stad
en spuwen als volleerde draken
hun vuur.
Soldaten als pissende mieren.
Applaus.
Hitchcock revisited,
een nieuwe niche voor toerisme!
Wie kijkt mee!
Wie plaatst een breedbeeld-tv
aan de rand van Darfour
en wie kijkt mee
vanaf de heuvel buiten Goma,
daar heb je zelfs twee programma's
moorden en wat oorlog,
een paar kindsoldaten
staan te praten,
zo te zien als voorprogramma,
en aan de andere kant
van de heuvel
verkrachtingen en verminkingen,
voor elk wat wils.

Dirk De Cock,
Brussel, 28 januari 2009.
17.24u.-17.52u.