

Mijn vriend

donderdag, 22 januari 2009

Onlangs was ik ergens op bezoek. Ik was erg onder de indruk.

Voor M.

Mijn vriend, laat hem niet toe, die dood,
hij is geen vriend,
hij gaat bij ouderen langs,
en vraagt zelfs kinderen ten dans;
hij is niet lief, want hij verslindt.

Mijn vriend, ik zeg het je,
laat mij nog een tijd gaan met je,
je temt de wolken in mijn geest
en in mijn geest vieren die wolken feest,
omdat je hen vrijwaart van het tempeest.

Ga dan mijn vriend,
maar langs bekende paden,
ga zachtjes op je trage maat,
zo slof je voor zijn vlugge voeten uit
en laat geen zeis je weg toch wieden.

Schiet hij zijn doel voorbij,
je vrienden zullen hem hun grimas bieden.

Dirk De Cock