

# Oulematou Nyangadou.

maandag, 19 januari 2009

Een slachtoffer is een slachtoffer. De vergoeding voor de nabestaanden van een slachtoffer is een objectief gegeven. Het hebben van recht op ’n vergoeding door nabestaanden van een slachtoffer is een universeel recht en staat volledig buiten de discussie of iemand op het ogenblik dat hij of zij slachtoffer werd, al dan niet over papieren beschikte. Oulematou Nyangadou was ’n slachtoffer. De familie van Oulematou heeft zonder meer recht op een schadevergoeding. Door het proces Van Temsche is overvloedig bewezen dat Oulematou een slachtoffer was. Ze is slachtoffer geworden op Belgisch grondgebied en de dader, die schuldig bevonden werd, had de Belgische nationaliteit. Wanneer iemand slachtoffer wordt van een misdaad in het buitenland, dan betekent zulks, bij het doortrekken van deze redenering, dat deze persoon of zijn nabestaanden geen recht zou hebben op enige schadevergoeding.

Haiku

Zon uit Afrika,

speelt moeder in Europa,

geraakt in het hart!