

Tereur in de Gazastrook

vrijdag, 16 januari 2009

Israël lapt elke menselijkheid aan zijn laars. Wie bombardeert, is op zich oorlogszuchtig; wie bombardeert op plekken waar zich veel burgerbevolking bevindt, is niets ontziend; wie kinderen en vrouwen niet ontziet, is misdadig. Wie voedselopslagplaatsen, vrijplaatsen, scholen en ziekenhuizen van de Verenigde Naties in Gaza platgooit, tracht via de methode van genocide elke sprankel hoop en elk zweempje houvast de grond in te boren. Het internationaal gerechtshof in Den Haag mag wat mij betreft, de premier, de minister van buitenlandse zaken en de defensie-minister van Israël nu al bij verstek voor genocide veroordelen. De bewijzen zie je elke dag in het nieuws.