

Ethiopië

woensdag, 24 september 2008

Gisteren was ik na een gemeenteraadscommissie nog even een plaatselijk café binnengegaan. Ik had er een kort maar indringend gesprek met een cameraman van de VRT, gemeenteraadslid binnen onze plaatselijke coalitie. Hij vertelde me dat hij net terug was van opnames in Ethiopië. Daar is weer honger, vooral bij de kinderen, vertelde hij. Je zag dat het hem écht raakte. Je zag de miserie die hij had gezien, gevoeld en geroken. Vooral het feit dat er structureel dringend iets moet gebeuren, was zijn zorg. Je voelt je daar zo onmachtig, vertelde hij. Met telkens opnieuw slechte oogsten, waarbij onvoldoende zaad overblijft voor de volgende zaaibeurt, en met gronden die uitgeput raken is het doorbreken van een dergelijke vicieuze cirkel van primordiaal belang. De landbouwers moeten voldoende zaaigoed krijgen om de volgende oogst te laten lukken. “Wanneer de Vlaams belangfractie nu nog eens zegt dat geld voor ontwikkelingssamenwerking, weggegooid geld is, dan zal jij niet alleen zijn om hen lik op stuk te geven, ik zal met voorbeelden staven, hoezeer dat geld daar structureel nodig is,” zegt mijn coalitiegenoot in de gemeenteraad en ondanks al die miserie in Ethiopië, is dit toch ook een lichtpunt.