

Cynische grap

donderdag, 19 juni 2008

Wat ik een paar dagen geleden als cynische grap bedoelde, met name dat onze F16 vliegtuigen moeten oppassen dat ze niet (zoals de Amerikanen) per abuis over de grens met Pakistan zouden bombarderen, lijkt nu gewoon deel uit te maken van de missie van "onze jongens". Hoe ver kan men gaan in absurde logica?! Tot zelfs in Pakistan toe bombarderen?! Meedoen aan de "War on terror"!!! Minister van Oorlog De Crem verklaart doodleuk dat onze mensen zullen meevechten met de Amerikanen. Ik dacht nochtans dat in Afghanistan de NAVO actief was, en dat de missie van de Belgen (zelfs in het Zuiden) onder Navo-vlag gebeurt. Mis ik een paar zaken? Of staat NAVO gewoon synoniem met Amerika? Schietgebed: van zulke Tsjeven, verlos ons Heer!