

## Een zekere anomalie

vrijdag, 13 juni 2008

De Belgische minister van Oorlog, Pieter de Crem was op bezoek in de Verenigde Staten. Hij is er zijn loyaliteit gaan beklemtonen met de Bushadministratie. Crembo wil nog drierster zijn dan grote broer. Hij wil de Afghanen strekking Taliban laten kennis maken met het scherp van de snee van de Belgische F 16-vliegtuigen en wat die al niet kunnen droppen (Hopelijk niet net over de Pakistaanse grens of Benazir Ali Buttho draait zich om in haar graf!) George Bush bezoekt Angela Merkel en om de Duitsers een beetje milder te stemmen (ze moeten hem écht niet!) laat hij zelfs zijn krijgsvruchtige taal achterwege en zegt doodleuk dat hij zijn taalgebruik ten tijde van de inval in Irak, achteraf bekeken, veel te scherp vindt! Hij was (voortschrijdend inzicht!) beter wat milder geweest. Late inkeer voor een cowboy, maar, ... toen David oud werd, maakte hij psalmen! De taal van De Crem blijft evenwel scherp! Zelfs een bedevaart naar Lourdes brengt daar geen soelaas! (Hoeveel nachtelijk bier de hem begeleidende soldaten ook offerden - versta: soldaat maakten - !) Indien ik Moeder Maria was, ik sloeg die twee (Bush en De Crem) met hun kop tegen elkaar, twee pijnlijke hoofden is een te verantwoorden prijs ten overstaan van een rits doden en potentiële slachtoffers. Een mens kan zijn pacifisme maar beter niet tot op het bot beleven.