

Zuid-Afrika (2)

maandag, 10 maart 2008

Zaterdagavond laat zijn we maar gearriveerd in Zuid-Afrika. Dus de eerste uitstap was pas op zondag 24 februari gepland. 's Ochtends hebben we een klein beetje aan 'educatief toerisme' gedaan in Kaapstad. We bezochten de Tafelberg met de Kabelbaan. We hadden geluk, het was prachtig weer, van het mistlaken dat de meeste tijd over de berg hangt, was niets te bespeuren. Prachtige en grillige natuur. Nog mooiere bloemenpracht. 's Middags was het tijd voor een serieuzer bezoek. Aan het waterfront bezochten we de tentoonstelling 'Geschiedenis van het Robbeneiland.' Nadien met de veerboot naar Robbeneiland. We kregen er een gidsing door een voormalig gevangene (heeft daar 12 jaar 'gezet' omwille van ANC-activiteiten). Nu woont hij op Robbeneiland en zijn naaste buur is een vroegere bewaker van hem. Dat is alleen maar mogelijk door de 'verzoeningscommissie' die onder leiding van bisschop Desmond Tutu in de post-apartheidsperiode baanbrekend werk heeft verricht om verzoening te laten plaatsvinden. We waren erg onder de indruk van Robbeneiland. Het gevangenisregime was heel streng. Maar toch lieten de ANC- en de SWAPO-gevangenen hun geesten niet kraken, wel integendeel. Hoeveel kan een mens hebben... Er is nu een rare fauna op Robbeneiland. Het zit er vol konijnen en pinguïns en ook Europese herten (ingevoerd door de Britten). Na de beklijvende rondleiding kregen die dieren ook onze aandacht. Ik vermoed dat we het psychisch zware bezoek, eventjes onbewust mentaal wilden doorbreken met iets dagdagelijks. Wordt vervolgd.