

Dikke-truiendag

donderdag, 14 februari 2008

Vrijdag is het officieel dikke truiendag. In het Vlaams parlement werd gisteren de verwarming al een paar graden minder gezet.

Zelf draag ik nooit een trui, de wolproducenten ten spijt. Ik heb het winter en zomer warm genoeg in mijn hemdsmouwen.

Ik vind zo een dikke-truiendag goed. De mensen worden gesensibiliseerd. 't Is een heel verhaal en alle radertjes passen in elkaar. Het gaat over de opwarming van ons klimaat, over vermindering van CO2-uitstoot, over het al dan niet gebruik van bio-brandstof. Het is ook een moeilijk verhaal. Want is de overschakeling naar bio-brandstof een positief verhaal op alle fronten? Neen, niet wanneer er tropisch oerwoud wordt gerooid, niet wanneer in sommige regio's landbouwgrond ingenomen wordt die echt wel nodig is voor de plaatselijke voedselproductie.

Er is steeds een veelheid van oplossingen en één enkele oplossing is nooit voldoende. Een dag de verwarming lager zetten en een dikke trui dragen is heel goed om de aandacht te vestigen op het probleem. Maar mag ik eens een duurzamere suggestie doen? Waarom niet focussen op het beter isoleren van de huizen. Misschien kunnen we wel iets doen met de slogan 'Trek je huis een trui aan.'