

De vergeten ellende van Darfoer

woensdag, 23 januari 2008

Met verstomming neem ik kennis van het feit dat Musa Hilal, de gedoodverfde leider van de Janjaweed-milities in Darfour is benoemd tot adviseur van de minister van Federale Aangelegenheden, Abdelbasit Sabderat. De minister stelde dat Musa Hilal zich zal bezighouden met Darfoer en met de tribale kwesties (de stamzaken). De Janjaweed-milities hebben zich bezig gehouden met Darfoer, het gevolg daarvan is meer dan 200.000 doden en meer dan 2,5 miljoen vluchtelingen. Dat Musa Hilal, de leider van een clan (de Mahamid) van de nomadische Darfoer Arabieren, (de Rezeigat) nu deze hoge functie kan bekleden, betekent alles behalve een stabilisering van de toestand.

Het is een kaakslag voor de nabestaanden van de slachtoffers van Darfoer, voor de vele vluchtelingen, voor de mensenrechten, voor de Verenigde Naties en voor de EU. De door de VN-Veiligheidsraad verantwoordelijk geachte organisator van de genocide tegen de etnisch-Afrikaanse stammen in Darfoer, Musa Hilal krijgt officiële regeringsverantwoordelijkheid. Dat betekent noch meer noch minder dan dat het regime in Khartoem medeplichtig is aan wat zich in Darfoer afspeelt.